



EEN NIEUW PERSONAGE
HERMELYNWIT

N° 17
43^e jaargang
19-4-88

Kuifje

HET WEEKBLAD VOOR DE SUPER-JEUGD VAN 7 TOT 12



Strip:

HET GRAF VAN ANTIOCHUS

Kort verhaal:

GAELE SANTIAG
in
De buit van de dwaas

Dossier:

**ZULLEN WE DE
BOMEN OVERLEVEN?**



40 F — NEDERLAND f 2.65



Even voorstellen...

Turkije heeft een oppervlakte van 780.000 km² (d.i. 26 keer België). Slechts 3% van het grondgebied bevinden zich in Europa terwijl de overige 97% zich in Klein-Azië bevinden. Langsheen de kustlijn heerst een zacht mediterraan klimaat maar naarmate men in het binnenland doordringt wordt het klimaat droog en continentaal. Het land telt zo'n 43 miljoen inwoners waarvan 57% op het platteland wonen. De belangrijkste steden zijn de gewezen hoofdstad Istanboel (2,5 miljoen inwoners), Ankara, de huidige hoofdstad (1,7 miljoen inw.), Izmir (650.000 inw.), Adana (470.000 inw.), enz.

Een hele opvolging...

Sinds de vroege Hittieten tot aan de huidige Turken, via Grieken, Romeinen en Seldjoeken kende het land niet minder dan twaalf opeenvolgende even rijke als uiteenlopende beschavingen die elk op beurt op de Turkse bodem hun «opeenvolgende aanslibbingen» achterlieten, zoals de Franse historicus Benoist-Méchin het uitdrukt. De getuigenissen van deze verschillende periodes worden zorgvuldig bewaard in het Oudheidkundig Museum van Ankara in verzamelingen die enig ter wereld zijn; o.a. de verzameling die op een boeiende wijze de vroegste tijden van Turkije opspoort. Zo ontdek je in de Hittitische afdeling doorheen de kleine schrijffaltjes, de vazen, juwelen en beelden een vreemde sociale en politieke structuur die tot op heden weinig bekend is en waarvan de godsdienst wordt overheerst door twee zonnegoden.

Wonderbaar Cappadocië

Ten zuidoosten van Ankara wordt Cappadocië gekenmerkt door zijn

Hittisch zilveren beeldje (3000 jaar v.C.)



TURKIJE

maanlandschap. Dit geografisch middelpunt van Turkije betekent het einde van de hoogvlakte met haar vlak en schraal landschap. Naarmate je doordringt in de provincie Nevşehir met haar strenge horizons, word je vergast op een verrassend afgewisseld schouwspel. Duizenden rotspieken, de kegels in tufsteen van alle kleuren en de «feespitsen» die zich tot in het oneindige vermenigvuldigen! Meer dan tien eeuwen geleden werd in de Göreme-vallei elke rots uitgegraven en uitgehouwen en omgevormd tot kerk, kapel, klooster of nog tot grafmonument. In deze ravijn alleen al, bevinden zich zo'n 365 rots-heiligdommen versierd met Byzantijnse fresco's die prachtig bewaard bleven.

Oostelijk Anatolië

Langsheen de Egeïsche Zee strekt zich de wondermooie kust uit waarvan Izmir (derde stad van het land) het zeer levend centrum is. De Grieks-Romeinse beschaving heeft in deze stad talloze sporen nagelaten. De plaatsnamen klinken ons als een lied in het oor en doen ons

terugdenken aan oude legendes en verhalen: Milete en Priene, Pergamum, Antiochus waar de Heilige Paulus zijn eerste kerk stichtte, Mira de stad van Sint Nicolaas, Troje en het houten paard, Didymon, Cnidus en vooral Efese waar zich naast de heidense tempels het huis bevindt waar ooit de Maagd Maria woonde.

Sfeerbeeld van Istanboel

Istanboel bewaart niet alleen de krijgshaftige herinneringen van het Oostromeinse Rijk en van de Ottomaanse verovering. Het is ook het centrum van de culturele en geestelijke vooruitgang van de «gasten» met hun afwisselende bevolking: een smeltkroes van rassen en gebruiken. Het is één der belangrijke haarden waar met succes wordt gepoogd modern Turkije een definitieve vorm te geven. Bij het afvaren van de Bosporus of de Gouden Hoorn ontdek je het mooiste de uitgestrekte stad; vooral wanneer je op de oevers de honderden minaretten en veelkleurige koepels ziet opdagen. Badend in zijn «couleur locale» treedt Istanboel in 1988 naar voor als een stad die zich nooit stedenbouwkundige zorgen heeft gemaakt. De stad is vaak niet meer dan een doolhof van kronkelende straatjes die gonzen van drukte en waarin het goed is zich een tijdje onder te dompelen: dit is de enige manier om ooit Istanboel te leren kennen. Naast deze ontdekkingen die een waardig reiziger echt niet mag missen, moet je natuurlijk ook Sint-Sofia gaan bewonderen met haar prachtige Byzantijnse mozaïeken, de blauwe Moskee met haar zes minaretten en het oud paleis van het sultanaat — Topkapı — bovenaan een heuvel die de Bosporus overschouwt, de zee van Marmara en de Gouden Hoorn.

Yves Duval

Het maanlandschap van Cappadocië





OP EEN DAG IN MEI 1882, ERGENS OP DE HOOGVLAKTE VAN ANATOLIË ...



HET GRAF VAN ANTIOCHUS





HET GRAF VAN ANTIOCHUS





HET GRAF VAN ANTIOCHUS



TSS...TSS... NIET ZO HAASTIG.
EERST NOS EEN GOEDE TEUG
RAKİ OP ONZE GEZONDHEID
DRINKEN .

JAJA, EN IN EÉN KEER
LEEG, HIHI !







Aan de uiterste rand van Europa opent Turkije zijn deuren op het Oosten van Duizend en Eén Nacht. Turkije is het koninkrijk van de Hittieten dat zich naar Mesopotamië richt en het is tevens het land van de Genesis. Het is ook Troje dat met zijn beruchte oorlog aanleiding zal zijn tot de Heleense en later de Romeinse wereld. Het is het raakpunt tussen christelijk en mohammedaans geloof en tal van andere godsdiensten die we vandaag niet meer kennen. Negen eeuwen Turkse aanwezigheid hebben niet de sporen kunnen uitwissen van Byzantium of van de Armeniërs. En de natuurelementen beschouwen het land als een speelruimte... Temidden het rijke aanbod van dit land hebben enkele facetten onze bijzondere aandacht getrokken.

J.L.L.

Het Huis van de Wijsheid: een bewogen verleden...

Van buitenaf bekeken, kan de logge indrukwekkende basiliek van de Heilige Sofia een esthetische teleurstelling lijken. Maar eens je er binnentreedt, begrijp je al vlug waarom sommigen dit beroemde en meest bezochte monument van Istanboel als één der wereldwonderen beschouwen. In 325 ondernam keizer Constantijn de bouw van een basiliek, gewijd aan de Wijsheid van God (in het Grieks: Haghia Sofia). Bedoeling was de heidense tempel te verdringen die op dezelfde plaats was opgericht.

Vanuit alle provincies van het rijk werden de edelste materialen en het mooiste marmer aangevoerd. Voor de binnenversiering ontrok men zelfs beeldhouwwerken aan de belangrijkste Griekse en Romeinse tempels. Daarna moest het koepeldak gebouwd worden. Daarvoor liet men op Rhodos stenen vervaardigen die zo licht waren dat ze per dozijn slechts het gewicht bereikten van één gewone steen. In elke steen was dezelfde spreuk gehouwen: «God heeft dit gesticht, God zal dit behoe-

den». Om de twaalf lagen werden relikwieën ingemetseld en telkenmale zegden de priesters hun gebed. Hun meesterwerk werd voltooid in 548. Toen de keizer plechtig de deuren opende, sprak hij: «Ere aan God die mij waardig achtte dit werk te volbrengen. Ik heb je overwonnen, O Salomon!». In 559 stortte de gewaagde koepel in elkaar. Isidoor liet hem herbouwen, zij het met een geringere diameter. Wat niet mocht verhinderen dat de koepel nog twee keer instortte tengevolge van aardbevingen...

Aanzienlijke werken in 1354 deden het koepeldak eindelijk stand houden. Na de inname van Constantinopel door de Ottomanen op 29 mei 1453 beval hun leider Mehmet II Fatih dat de basiliek zou worden omgevormd tot moskee. De sultans die hem opvolgden brachten steeds maar meer verfraaiingen aan. De Heilige Sofia bleef zo één van de belangrijkste mohammedaanse gebedsoorden tot in 1935. In dat jaar nam Atatürk, de geestelijke vader van modern Turkije, het besluit het geheel tot museum te verheffen.



HET SPOOKRIJK DER ARMENIËRS

Vlakbij de grens met de Sovjet Unie, verloren temidden de trieste steppen, liggen de ruïnes van Ani er verlaten bij. Ani is de gewezen hoofdstad van Armenië en na eeuwen van verwaarlozing getuigen de resten nog steeds van de grootheid van een beschaving en een bouwkunst die hun hoogtepunt bereikten tijdens de vroeger middeleeuwen. Hoewel bekend sinds de 5de eeuw werd de versterking pas belangrijk zowat 300 jaar later. Op dat moment maakte de vorstelijke familie der Bagratiden er haar hoofdstad van. Bedreigd door de Seldjoeken, werd de stad nochtans in 1020 onder de bescherming van Byzantium geplaatst. Na de dood van koning Sembat in 1044 stond het Byzantijnse leger voor de stadswallen om naleving van de afspraak op te eisen. De Armeense adel zag het anders, hakte het hele leger in de pan en benoemde een nieuwe koning. De Byzantijnen gaven zich echter niet volledig gewonnen. In 1045 veroverden ze Ani... Twintig jaar later werd de stad tot groot verdriet van de Armeniërs ingepalmd door de Turken. Vanaf dat moment werd Ani een zeer betwiste versterking. Eerst werd ze veroverd door de Perzen. Zowat vijftig jaar later werd ze opnieuw Armeens vooraleer twee jaar later in de handen van de Koerden te vallen. Tenslotte waren het in 1239 de Mongolen die zich er vestigden... Later trok de bevolking stilaan weg en Ani werd al gauw een spookhoofdstad. Omwille van de nabijheid van de grens met de USSR is fotograferen is er trouwens strikt verboden. Stiekem heeft onze fotograaf toch deze foto van de kathedraal kunnen maken: het is het best bewaarde bouwwerk van Ani.



De magische natuur

Niet alleen de mens heeft zijn sporen nagelaten in Turkije. Ook de natuur is er zeer creatief opgetreden. Het lijkt wel of ze t.o.v. de pracht van de opeenvolgende beschavingen heeft willen wedijveren in vindingrijkheid. Ze geeft er in elk geval blijk van verrassende artistieke gaven: grandioos en toverachtig. Het «Katoenpaleis» te Pamukkale is een indrukwekkend surrealistisch decor dat de natuur daar heeft opgebouwd tegen een steile rotswand van meer dan 100 meter hoog. Van ver lijkt het op een versteende waterval van witachtig kris-

tal. Van nabij is het een ware hangende watertuin waarin men van fontein tot fontein kan springen: het lijken wel immense bloemenkronen. Dit fabelachtig landschap is ontstaan uit warmwaterbronnen met een overschot aan kalkzouten. In de Oudheid werd aangenomen dat water, dat zo creatief tewerk kan gaan, ook heilzaam moet zijn voor de gezondheid. Er werd dus een kuuroord gesticht: Hieropolis. Het moet een grote bloei gekend hebben want vandaag getuigen de ruïnes nog steeds van de vroegere rijkdom.

EEN POLAROID TOESTEL KOMT ALTIJD VLUGGER VAN PAS DAN ANDERE KADO'S.



LHHD Oudijk 6 Middelburg 8583

Enig direkt-klaar kommuniegeschenk.
Het Polaroid toestel 635 voor slechts 1.695F*.



Polaroid is een gedeponeerd handelsmerk van Polaroid Corporation, Cambridge, Mass., U.S.A. © Polaroid Corporation 1988.
Polaroid Belgium N.V. Kolonel Bourgstraat 111, 1140 Brussel. Tel. 02/733.97.50

*Aanbevolen prijs bij alle Polaroid dealers die aan de promotie deelnemen.

 **Polaroid**



HANS

SAMENVATTING: Het geweldige helderddicht «Glorie aan de Oorlog» is begonnen... Valsary aanachthout zijn werk, die, zo hoopt hij, zijn dorst naar geweld zal lessen. Maar Hans zet alles op alles om te ontsnappen aan deze gruwelen!





HANS

GRZEGORZ ROSINSKI
A.-P. DUCHATEAU





WAAH, OEGEN
DIT WES MEER...
HERLEID VAN HET
HELDENRICHT...

OU HET
EIND VAN
DE STAD,
WAAH,



TER
DOOD!

DOOD
ZE!



ZE WAAGDEN
HET ONDER DOOR
DOOD VERLEIDEN
EN FAMILIELEIDEN
TE DOVEN...

DIT
GAAT
TE
VER!

NEEM DE
WAPEEND
OP!

WE VERJA-
GEL VANDA-
ER! DOOD
HEM!



HANS



"DE MUTANTEN VAN XANAI" VERWACHTEN JULLIE IN MIJN ZEALSDAM (LOMBARD UITGEVEN)



EN LOMBARD...



HET VOLG DOAAT AAN JOUW KONT, WANNE DE BRUWVERE HEB BEN ZICH OVERGEVEN. HIELAS WISTEN VALBARD EN ZIJN GAARMAN TE VLAARDEN... ZE VERWACHTEN VAN JE DAT JE HET WOORD TOT DE BRAD ECHT...

WISTEN... ER KOMT OOK BURGEROORLOG! ER STAAN ERANDIGE DINGEN TE GEEDREVEN. DE DICTATOR IS GEVUGHT... MAAR DE BRAD - DE ECHTE BRAD TELD ALREDA - MOET NOS BESCHUTSEN!



GAMAZ DE ELLEBOCELING HEEFT BEKEND EN MIJN ZAL GEVOUWERT WOE REN. MIJ IS EEN VERRAPER DIE ZICH AAN DE ARDELIJEN VERKOOPT HEEFT. IJOTREK VAN DE KONINGIN EN HAAR TWEEDERD HEEFT MIJ VALBARD OVERDEHAARD TOT DIT AFRIJWELIJE HELENDIENGT.



VALBARD IS TELEPATIENCH DEELWEDD TOEGE DE TWEELIJDEN VAN ARDELIJA OM EEN OPSTADT TE OORGEVEN... VOOR DAT ODEL WERD ZIJN GEESTELIJE APTAGELIJS GEEDRINT EN DE TOEGEF VAN DE KONING. GIN MARCO ZICH OUD OP OM ECHT DE BRAD ANJ TE VALLEN...



WE MOETEN OOK ALLEN VER- ENIGEN OM TE ZEEVEREN! VOLGENS JULLIE WEND ZAL IK DE LEBERD LEIDEN!



NOGE DE BRAD ZEEVEREN EN HAAR VLAARDEN VERDEVEN WOE- REN! EER EEN ORELO GEEDREVEN, VERDEVEN MAAR EER WACHT WOE EEN ANDERE VOOR ODE VRI- HEID EN OOR OVERLEVEN!

Einde

ARMAN, 10-11-1984



Dommel
Je bent onweerstaanbaar!
door Dupa
nr.17 -
48 pagina's in kleur



Chick Bill
Kid-de-revolverheld
door Tibet en Greg
nr.55 -
48 pagina's in kleur



Sneeuw
De ravendood
door Gine en
D. Convard
nr.2 -
48 pagina's in kleur



Rork
Het Kathedralenkerkhof
door Andréas
Collectie «Verhalen
en Legendes»

Ze zijn pas verschenen!
Ze wachten op jullie!
LOMBARD



HEER ADEGRIN VERRASTE OP EEN DAG ZIJN
ZONN MET DE LIEFTALIGE ERMELIJNDE.



HOE DURF JE JE AF TE GEVEN MET DIE MEID DIE
RANG NOG GELD BEZIT!



ERMELIJNDE! JE HEBT EEN
VERBOD MET DE OLIVIER GE-
SLTEN OM MIJN ZONN TE BEHEK-
KEN EN ZIJN HART TE OPLEIDEN!



ETHELWOLD!

VADER! LAAT HAAR GAAN! ERMELIJN-
DE!



HIJ BESCHULDIGDE HAAR VAN
HEKDERIJ EN LIET HAAR VERDOOR-
DELEN.



EEN ADMIR-
ALIGE BOIT
VOOR
ADMIRALIGE
JAGERS...



HERMELIJNWIJ





DE NACHT ALS IEREGEN BLAAT





HERMELIJNWIT

HAK MIJN HANDE EN VOETEN AF...



WAT? BEN JE NU HELE-
MAAL GER?



JE OPPERDOCHT ME! WEEB NIET BANG,
DE WAT IK JE ZEG!



JE ZIET:
GEEN VERBOD-
DING GA VERBOD



NU ZUL JE ME MOETEN, DRA-
GEN, ETHELWUD...



HET WEDERTAS

HEER ADEGRIN!
KOM KUKKEN...



DE ROPE BOOM
IS WEEB GREN!
KUK!



WITTE
MAGIE!

ADEGRIN! DE TWEE
VROUWEN ZIJN DE
VLUCHT MET UW ZOON!

ZE HEBBEN
ME TE PAK-
KEN! BRENG
ZE TERUG!



KIK, DAAR, OP DE HEDNEVO... DAT VUUR...



WE ZOUEN ER WEDRA ZIJN...

ZE ACHTERVOLGEN HEN DE HELE DAG...



...EN EEN DEEL VAN DE NACHT...



RAAR ZIJN TE!

MAAR... WAAE KOMEN DIE ALLEMAAL VAN-DAAN?



HALT, ADEGRIN! KOM NIET NADER... WEL, IS DE BOOM BETROED?



HIJ WAGAL TIETAL LEN JAREN DOOD... WAT HEB JIJ GEDAAN, DROEGELI-KE?



IK HEB HEM EEN REETJE VAN JOUW LEVEN GE-ECHONKEN... JIJ, DIE DAT VAN ANDEREN WILT NE-MEN, NU ZUL JE WETEN WAT DAT KOET...



DE DAG ROEEST AAN ADEGRIN... GA KIJKEN OF DE BOOM NOS LEEFT...



ELKE AVOND ZAL DE BOOM STERVEN, ELKE MORGEN ZAL HIJ WEEER HERBOREN ZIJN... TOT DE LAATSTE DAG... DE DAG WAAROP DE BOOM NIET MEER GEBORDE HEEFT, ZAL DE VAN JE DOOD ZIJN..."

ELKE NACHT WACHTTE ADEGRIN DE DAGDAAD AF OM HET TE WETEN...



HERMELIJNWIT

KIK HEE! NU WAARDEREN ZE PAS ECHT DAT WAT ZE BONA VERLOREN...



WACHTTEN JULLIE ALLANG OP ME, JIJ EN JE MANNEN?



AL EENIGE TIJD... JE SPEEKT EEN GEVAARLIJK SPEL, KLEINTJE... PAS OP...



IK KAN HOOPDEET MAAN, OTERDEW DOOR IK ECHT STEER, DAT WEEET JE..



MAAR DE DAG DAT JE EEN ZWAARD IN JE HART KRIJGT, DIE DAG ZIJN JE STERVEN, VERGEET DAT NOOT...

WE WETEN NIET EEND WIE JE BEWT! WAAROM HEB JE OUD GEHOLPEN MET GEVAAR DOOR JE EIGEN LEVEN?

IK WEEET WAAROM...



DE LIEFDE IS HET MOOISTE WAT ER IS, NIETWAAR?



MANOEL...

HOE VOEL JE JE, KLEINE HEKO?

ZIJN ZE GEWELDIG?

JA.

IK VOEL ME GOED, MIJN VRIEND HEEL GOED...



DOSSIER BOMEN tweede deel

KUNNEN WE DE BOMEN OVERLEVEN?

Elke keer als er een boom wordt geveld, als een bos wordt vernietigd, als een fabriek zijn afval in een rivier loost, staat HET VOORTBESTAAN VAN DE MENSELIJKE SOORT op het spel. Met andere woorden: we zijn bezig de tak af te zagen waarop we zitten!

Ik geloof niet dat er iets kostbaarder ter wereld is dan een boom. Ten eerste zuivert hij onze lucht door er zuurstof aan af te geven. Je moet niet vergeten dat in tientallen miljoenen jaren de primitieve planten de aardatmosfeer die verzadigd was van koolzuur, hebben veranderd, door belangrijke hoeveelheden zuurstof af te geven, en dat wij zonder de planten er niet eens zouden zijn.

Bomen verhinderen de erosie van de bodem, bovendien werpen ze een klimaatbarrière op, verzachten zo de temperatuur en beschermen de akkerlanden tegen de invloed der elementen. Ook bieden ze oorden van rust en stilte, onmisbaar voor onze geestelijke gezondheid. En of dat nog niet genoeg is, bieden ze een woonplaats aan diersoorten die nuttig zijn voor de mens, nog afgezien van wat ze ons zelf bieden: hout om te bouwen, te stoken, energie, vruchtbare grond (door de rottende bladeren).

Als superieure zonnecellen produceren de wouden gratis en voor niks een hoeveelheid droge materie die in duizenden tonnen te meten is (dertig ton bladeren per hectare bijvoorbeeld). Dankzij dat alles kan onze beschaving zich verder ontwikkelen en bloeien.

Merkwaardig genoeg wordt deze grote vriend van de mens al vanaf de oudste tijden als een vijand behandeld. Het bos wordt geëxploiteerd om in buitensporige behoeften te voorzien, zonder rekening te houden met het feit dat

het niet onuitputtelijk is... De bossen bedekken nog steeds zo'n dertig miljoen km², dus bijna 30 % van de aardoppervlakte, maar de onbebouwde gebieden beslaan nu alleen al 55 % van de aarde. En met «onbebouwde gebieden» bedoelen we ECHT ONBEBOUWD EN ONBEBOUWAAR, dus droge gebieden, steppen, woestijnen, gletsjers, toendra's en altijd bevroren gebieden.

In Afrika, heeft zich, vooral ten gevolge van overmatige ontbossing en overbegrazing de grote Saharawoestijn gevormd: op het moment rukt die met 7 km per jaar op! Om dat te stoppen is er maar één middel: bossen en water.

De mens uit de Oude Steentijd (zo'n twee miljoen jaar geleden) was bijzonder goed aangepast aan zijn milieu, waaraan hij zijn levensbehoeften ontleende zonder ooit het natuurlijk evenwicht te verstoren. Door zijn primitieve gereedschappen was hij niet in staat grote schade aan te richten. In de Nieuwe Steentijd (9.000 jaar geleden) veranderde alles. Met het verschijnen van geslepen stenen werktuigen, de nederzettingen en de tamme dieren werd onze voorvader uit het Quaternair machtiger dan de natuur. En helaas lijkt die nieuwe macht hem naar het hoofd gestegen te zijn. Hij valt zijn goedgunstige

voedster, het bos aan. Hij eist steeds meer van het woud, maar er is geen sprake van iets teruggeven, en een paar duizend jaar zijn voldoende om een eind te maken aan de onvergelykelijke prehistorische wouden van 70 miljoen jaar oud...

Het beboste Europa tussen de Prehistorie en de Historie — vooral het noorden — is Keltisch. «Het kost negen dagen om het woud in de breedte te doorkruisen», schreef Julius Caesar, «hoewel veel lieden er zes dagen hebben rondgedood, kan niemand zeggen waar het eindigt.»

Het grote woud van elken, kastanjes, iepen, beuken en dennen die het westen overdeken, voedt en beschut volkeren die door de ontwikkeling van de techniek «gewapend» zijn tegen het bos. Ze jagen op evers, herten, buffels en oerossen en kennen het bosland goed. Ze worden behendige houthakkers, maar ook akkerbouwers die er niet voor terugdeinzen om plekken te vergroten om er hun dieren te laten grazen. Ze bouwen hun huizen van zware balken en vervoeren hun honingmede in eiken vaten. Ook voor hen is het bos de voedende moeder die hen alles levert: het houtskool voor het vuur, de planken voor de schepen, de twijgen voor de manden en de blokken voor hun klompen. Voor de Kelten was het nog een wisselwerking, maar voor het bos begon het al een wegwijnen te worden. De Kelten vierden hun culten bij de bronnen van woudbeken en op de beboste hellingen, in het licht van een open plek omgeven door eeuwenoude bomen. En het feit dat hun vruchtbaarheidsgod Cernunnos een hertengewei droeg wijst op de mystieke

Het oerbos van de Kelten herbergde elken, beuken, kastanjes en iepen zover het oog reikte.





band die zijn vereerders hadden met het duizenden jaar oude woud.

Zij waren de laatsten die het bos eerbiedigden. Na hen gaf de snelle bevolkingsgroei in de middeleeuwen, het avontuur van de zeevaart (er waren meer dan duizend eiken nodig voor het bouwen van één enkel schip) en later de industriële revolutie de doodsteek aan de resten van het oerbos. Intussen zouden de eerste herbosingen in de achttiende eeuw het oude Gallicse woud het aanzien geven van een mozaiek van kleine bossen, voornamelijk bestaande uit naaldbomen, om economische redenen. Dat woud, versnipperd, kwetsbaar, en met hier en daar nog stukjes van het oude loofbos ertussen, bedreigd maar nog altijd levend, proberen we nu te redden.

De boom, één van de oudste manifestaties van het heilige

Heel wat primitieve mythologieën hebben het volgende beeld van de schepping van de wereld: een boom met wortels die diep in de bodem reiken, strekt zich met zijn gespreide takken tot hoog in de lucht. Hij ondersteunde de hemel. Die mythe over de wereldboom is universeel. Versies ervan zijn al te vinden in Soemerische manuscripten van de 4e eeuw voor Christus.

In de noordelijke landen heette dat heilige wezen, de Levensboom, Yggdrasil. Het was een reusachtige

es, hij rees op vanuit de ingewanden der aarde, en omhelsde met zijn takken het heelal. Hij werd besproeid door elfen die water putten uit een heilige bron, en hij moest zich tweemaal stellen tegen de aanvallen van de draak Nidhug, want in de oudste religies zijn de krachten van het Kwaad even machtig als die van het Goede. De Germanen noemden diezelfde boom uit de Skandinavische mythen Irmisul. In Egypte ontstond een bomencultus aan de oevers van de Nijl, als herinnering aan de houten pijler waarin Osiris werd opgesloten nadat zijn broer Seth hem had gedood. Seth had het lichaam van Osiris in stukken gesneden, die verborgen in een kist en de kist werd omgroeid door een jonge eik waarvan de koning een pilaar van zijn

paleis maakte. In India werd de boom geassocieerd met Brahma en met Boeddha. Die zeven jaar lang leefde in de schaduw van de asvathhat, de heilige boom waarvan hij zijn kennis en wijsheid ontleende. Daarnaast moesten we nog de Boom der Geheimen noemen, die vereerd werd door bepaalde Amerikaanse indianenstammen. Deze diende als schuilplaats tegen de bliksem en de winden.

Dit geloof bleef eeuwenlang behouden. Zeus sprak, in Griekenland, tegen de mensen door het geruis van de eiken van Dodona. In Rome hadden de goden allemaal hun symbool: Jupiter de eik en de beuk, Minerva de olijfbom, Herkules de populier, Pluto de cypres, enz. In Skandinavië werden hele wouden vereerd omdat de

grote Noordse goden, Thor, Odin en Freya er woonden. De Maori's, de Australische Waramunga's, de Kaori's, eerbiedigden bomen omdat ze hun goden bevatten. Zelfs in de Joods-Christelijke traditie is de boom verbonden met het idee van het Aards Paradijs: in Genesis worden Adam en Eva geconfronteerd met de Boom der Kennis, terwijl het Paradijs van Mohammed vol staat met prachtige bomen met overheerlijke vruchten. Christus zelf wordt wel beschreven als de Boom des Levens. En heel wat pelgrimstochten leidden naar plaatsen diep in de bossen.

Vanaf de Oudheid wordt al gesproken over mensen die veranderen in populieren of wilgen. Geesten, elfen en feën leefden toen in het woud. Europa, de



Bossen bedekken 30 % van het aardoppervlak, tegen 55 % onbebouwde en woeste gebieden.

De belangrijkste produkten van het bos zijn timmerhout en brandhout. Maar er is meer, zoals teelaarde. Al die bronnen zouden onuitputtelijk zijn als ze goed beheerd werden.



De meest uiteenliggende beschavingen verbonden de schepping met het idee van de wereldboom: diep geworteld in de aarde verhiel hij zijn takken in de lucht waar ze de hemel steunen.



Baltische landen, Rusland, heel Azië en Canada zijn bevolkt met goed- of boosaardige wezens uit de bossen die hun sporen hebben achtergelaten in de geesten van de mensen.

Ook nu nog spelen bomen een rol in de traditie en vaak zijn ze het zinnebeeld van een land: Schotland heeft de hultsboom, Joegoslavië de linde, Frankrijk de eik, de koningspalm is het symbool van Cuba, de ceder dat van de Libanon, de ahorn van Canada. Vroeger duidde de maretak op de aanwezigheid van de goden in eikenbomen, waar hij eerbiedig geplukt werd door de keltische druiden, en hij bleef het symbool van de vreugde, net als de hultst aangebracht op de deuren, een erfenis van de Romeinen. De kerstboom is een overblijfsel uit helse tijden, en heeft in korte tijd een enorme verspreiding gekend. Dit vrolijke symbool van liefde en vreugde herinnert ons aan de wezenlijke rol van de boom in de verhouding tussen mens en natuur, vanaf het begin der tijden.

Tekst: Renée Rahir
Foto's: Jeanine en Renée Rahir



Net als in de tijd van de Kelten worden bossen soms maximaal uitgebuit: brandstof, muren, daken, trappen en hekken, alles is van hout.

De Levensboom, de reuzenes Yggdrasil, besproeid door de elfen en voortdurend in strijd met de draak Nidhug, de geest van het kwaad.

Oude geloofsideeën samenhangend met bomen komen zelfs in Christelijke tijden weer boven: deze houten kapel is gebouwd binnen in een eik door de pastoor van Allouville Bellefosse (Frankrijk) in 1696.



EEN KNIPDOOGJE

van ernst

HET GOEDE BOEK

KOM BINNEN,
KOM BIJ ZIJN,
WIE HET ZIJN
HET ZIJN
HET ZIJN







GAELE SANTIAG



DE DAG DAAROP...

"PSYCHIATRISCHE
KLINIEK VAN DOKTER
PEYNE" ... HIER
IS HET...



DAG DOKTER... BIJ
TOEVAL KWAMEN WE IN
BEZIT VAN DIT PROZA...
GEZIEN HET ONGA-
MENHANGENDE
GEHEEL NIEUW IK
AAN DAT HET
AFKOMSTIG IS VAN
EEN VAN UW
CLIENTEN...

INDERDAAD...
EN NIET DE
EERSTE DE
BESTE... JOHN
LARKIN STAAT
EROMDER...



EEN PAAR JAAR GELEDEN WAS
JOHN LARKIN BETROKKEN BIJ EEN
INBRAAK IN EEN JUWELIERBOZAAK IN
EDINBURG... DE ZAAK LIEP MID EN HET
DUURDE NIET LANG OF DE POLITIE
HAD HEM TE PAKKEN...



... DE BUIT DAAREN-
TEGEN - PARELS EN
EDELSTENEN VAN EEN
ONSCHEPBAARE WAARDE -
IS NOOIT
GEVONDEN...



HMMM... ZO
TE ZIEN IS ER
WEINIG KANS DAT HIJ
OCHT DE SCHULPLAATS
ZAL KUNNEN AAN-
WIJZEN...

INDERDAAD...
HIJ IS ONGENEES-
LIJK... JE HOEFT GEEN
GROOT DESKUNDIGE TE
ZIJN OM DAT
IN TE ZIEN.



SCHRIJFT HIJ VEEL
VAN DIT DOORT
MEESTERWERKEN?

HEEL WAT,
JA... ZIJN
ENIGE
UITDRUKKINGS-
MIDDEL.



ZOUDEN WE ER NOG
EEN PAAR KUNNEN
ZIEN?

IK VREES VAN
NIET... HET
ZIJN KRABBELS
ZONDER RE-
LANG EN...

JA...
WE GOOIE
ZE VAN TIJD
TOT TIJD
WEG...



WAT
BEOPEL
ZE?

HETZELFDE ALS JIJ... DIE
LARKIN IS VOLKOMEN MAF,
ZIJN BRIEF JE IS VOLKOMEN
ZINLEDIG, MAAR DIT VER-
KLAART NOG NIET WAAROM
DE ZWERVER VAN GISTEREN
HET BIJ ZICH HAD...



MOGELIJK... IN DAT BRIEFJE DAT IK OPRAAPTE WAS SPRAKE VAN OUDE STENEN EN EEN KELDERGEWELF. DAT ZIJN DINGEN DIE JE IN EEN MIDDELEEUWS BLIJT AANTREFT...





GAELE SANTIAG



**PAF
PAF
PAF**



ENKELE (LANGE) MINUTEN LATER ...





GAELE SANTIAG



WE MOETEN ZE SNEL
NAAR BOVEN BRENGEN!



NEE MAAR! JOHN
LARKIN!

DOE NIET ZO
STOM... JE
WEEFT BEST
DAT DAT ON-
MOGELIJK
IS...

ANDREW LARKIN,
TWEELINGBROEK
VAN DE OPGESLOTEN
MISDADIGER
EN ROBERT MITCHELL
DE ONBEKENDEN
VERLEGGER
WERDEN AAN DE PLAATSE
LIJKE POLITIE OVER-
GEDRAGEN... DIE
DAG DAAROP...



MITCHELL HAD ZICH IN
ZIJN HOOFD GEZEET JOHN LARKIN
DE PLAATS VAN DE BUIT TE LATEN
VERTELLEN... HIJ VOORZAG HEM
VAN ALLERLEI VREEMDE MIDDELEN DIE
NIETS TE MAKEN HADDEN MET
ONSCHULDIGE MEDICijnen... OP DIE
MANIER MARKEE HET HEM AFHANK-
LIJK EN HOOPTE HIJ DE KANS TE
KRIJGEN IETS UIT HEM TE
KRIJGEN...



ANDREW HAD DAT IN DE
GATEN, HIJ DEEP HET HAND-
SCHRIF VAN ZIJN BROER NA
EN STORTE TUSSEN DIENS
KRAABELS TEKSTEN IN DE
ZELFDE STAAL WAARIN STEEDS
GEZINSFEELD WERD OP BEN OUP
KASTEL IN DE BUURT...

...EN
MITCHELL
BEET IN HET
RAS?



JA... HIJ GING DE KEL-
PERS DOORZOEKEN...
ANDREW WACHTTE OP HET
JUISTE MOMENT OM DE
VAL RIJG TE KLAPPEN...
DOOR ONZE BANGHEID
HEID IN DE RIJNE WAS
HIJ GEDWONGEN DE
ZAAK TE OVER-
HAASTEN...



MITCHELL MOET
ARGWAAN HEB-
BEN GEKREKEN
DOOR UW BEZOEK

NATUURLIJK... HIJ
MEENDE DAT ANDEREN
OP HET SPOOR WAREN!
MAAR OMDAT HIJ DE
EERSTE WALDE ZIJN GING
HIJ NAAR HET KASTEL
OM DE ZAAK TE
BESPOEDIGEN!

EN DE CONCLUSIE
VAN DIT ALLES IS DAT
HET GEHEIM VAN DE
EDELSTENEN ONGE-
SCHONDEN BLIJFT...

BIMBO
is
weer
terug!

GROTE KLEURWEDSTRIJD "CARAN D'ACHE"

Voor jongens en meisjes van 5 tot en met 13 jaar.

**Talrijke prijzen
te winnen!**

**Hoofdprijzen:
een fiets per
leeftijdsgroep**
(5-7 jaar / 8-10 jaar / 11-13 jaar)

**Verder: 150 prijzen
kleurmateriaal
van het merk
"Caran d'Ache"**



Knip de door U gekleurde tekening uit of neem ze over op een ander blad met dezelfde afmetingen. Terugzenden onder gesloten, gefrankeerde omslag vóór 1 september 1988 aan: **Rijam - L. Mommaertslaan 14-18, 1140 Brussel.**

NAAM: _____ VOORNAAM: _____
ADRES: _____ HUISNR: _____ POSTCODE: _____
GEMEENTE: _____ LEEFTIJD: _____

Sneeuw

DE RAVENDOOD

Door de nevelige hemel van de vervallen stad vloog Ogenpikker en stootte zijn kreet uit als een lach...

Hij wist het, de raaf! Hij wist wat Sneeuw zocht, Sneeuw, het kind met het gebroken geheugen, op zoek naar zijn vermoorde ouders. Hij moest deze bevroren stad doorzoeken... want langzaam steeg het verleden op uit de ruïnes van de stad, en bracht beelden van nachtmerries met zich mee... De raven begeleidden Sneeuw op zijn tocht.

En de gek... degene die OOTMOED werd genoemd, de cynische zot die zijn godslasteringen uitkraaide in het aangezicht van de dood... de dwaas die al eerder het pad van Sneeuw had gekruist. Vroeger...

Ook in die tijd cirkelden de raven door de grijze lucht. Vlak boven een paar mensen die worstelden als marionetten in een wreed en ijskoud theater. Maar wie trok er aan de touwtjes?

De Dood misschien, die soms het gefladder van zijn zwarte vlerken laat horen...

Collectie «Sneeuw»
Album n° 2
48 pagina's kleur

ALFRED PRIJS
ANGOULEME 88





BOB MORANE

SAMENVATTING: Nadat zij het tegengif hebben ingestikt, dringen Bob Morane en Bill Balantine het huis van Bénédicte Snake binnen. Alles lijkt verlaten...





BOB MORANE

CORIA
HENRI VERNES







BOB MORANE

MIJN 19^e ALBUM
"DE DRAAK VAN DE FENSTONES"
IS PAS VERSCHENEN BIJ DE
LOMBARD UITGAVEN!



WAT GINGEN ZE ZOEKEN IN DIE GANGEN?

Het is wel een eigenaardig spektakel dat Bob en Bill
bijwonen! Het ware misschien beter geweest
voor hen als ze niets hadden gezien...

Lijdt Hixe aan ichtyose?

Heeft Nehustan zijn vroegere machten behouden?

Welke straf heeft de secte in petto voor onze vrienden?

Zit de bodem van Brussel net als die van Parijs vol gangen?

MAAK U KLAAR VOOR DE GRUWELIJKE VISIOENEN!

Er hangt iets afschuwelijks in de lucht...

Mis de afspraak van volgende week niet.



STABILO®-Pen 68

Een stift zoals geen andere!
50 heel heldere kleuren, uitsluitend waterhoudend.

EEN PERFECTE STIFT!

En hij is niet duurder, vermits hij het veel langer doet.
Nu dan, waarop wacht je nog om hem te kopen, of beter nog,
om hem als geschenk te vragen.

Je vindt hem in metalen dozen van 10, 15, 20, 30, 40 of
50 kleurschakeringen. En elk van hen is bovendien afzonderlijk
verkrijgbaar. Wat een besparing!

Ga vlug naar een nabijgelegen papierhandel,
je zult zien dat het waar is.

Voor de groothandel:
B.V.B.A. BARDEG, Woudlaan 150, 1050 Brussel
Bruxelles



Schwan-STABILO®

DE DOOD VAN KONING ARTHUR

DE HELDENDEEDEN VAN ARTHUR, DE GROTE KONING UIT DE BRITSE GESCHIEDENIS, HEBBEN ALTIJD TOT DE VERBEELDING GEDIENEN. NA DE KEIJSERLEGEENDEN MAAKTEN DE MIDDELEEUWSE TROUBADOURS ZICH ER MEESTER VAN.



TEGEN HET EINDE VAN ZIJN LANGE LEVEN TROK ARTHUR OP VEROVERING UIT NAAR ROME.



WEL, KEIZER VAN ROME, ZIJT GE BANG OM MET MIJ TE STRIJDEN?

KONING ARTHUR, IK BEN BERED DE EER VAN ROME TE VERDIENEN EN TE BEWIJZEN DAT DE MIJN PLEKTOEWEGT ZIJT!



EN OOK ZIJT GE BESTRAFD WORDEN VOOR UW VERLOREN VERBOND MET DE SARRAIEKEN!



ZONDS GE WILT, IDELE HEER! EXCALIBUR, MIJN TROUWE ZWAARD, ZAL JEZE BELEDIGING WREKEN!

ARTHURS BROTTEN SIEGEN BEA DRO EN EEN NACHT ACHTER DE VANDAN...



EN ONDER DE GEVANGENEN WAREN VEELTIE ROMEINSE SENATOREN!



ONS LEVEN VOOR DE DAPPERE ARTHUR!

LEVE ONZE GROTE KONING!



DE DOOD VAN KONING ARTHUR





DE DOOD VAN KONING ARTHUR

EVEN LATER... HOE VOELT D ZICH, SIRE?

DE DOOP NADERT EN IK WIL NIET STERVEN
TEMIDDELEN VAN MIJN ZWAARD... BRENG
ME NAAR DE ZEE...



HET FORTUIN, DAT ALTIJD EEN DOEPE MOEDER EN
VRIEDEN VOOR ME IS, GEDIEFT, WORDT NU
EEN STIEFMEDER VOOR ME.



EXCALIBUR, MIJN DOEPE ZWAARD, HET
BEESTE DAT ER COIT GEDIEFT IS, JE ZULT JE
WEESTER EN RECHTMATIGE HEER VERLIEZEN.



HEER GRIFFLET, ACHTER DE HEILIGEL LIET EEN
MEER, WERP MIJN ZWAARD IN.



AAN DE OEVER
VAN HET MEER...

IK KAN EXCALIBUR NIET TELCOOR ROEVEN GAAN... LAAT IK MIJN EIGEN
ZWAARD WERPEN... NEE, IK HEB MIJN EDELE VROST GEHOORZAMEN...



OP HET MOMENT DAT EXCA-
LIBUR VERDRIJFT, STIEGT
ER EEN HEILIGE
STORM OP...

BRAOEM



OP HETZELFDE MOMENT VERSCHIJNT DE FEE MORGANA OM KONING ARTHUR
TE HELEN EN NAAR HET EILAND DER GELUKZALIGEN TE VOEREN...

KLEUREN: MICHELINE DARSOD

EINDE



RIK RINGERS

SAMENVATTING: Lucia Dema wordt van de moord op Gérard Bertheau, de neef van Mr. Alexis, beticht. Meester Brunet bijgenaamd «de advocaat van de Duivel» is bereid haar te verdedigen. Inspecteur Breebant en Rik Ringers leiden de enquête...





RIK RINGERS

TIBET
A.-P. DUCHATEAU







RIK RINGERS

MYSTERIE IN HET
BRUSSELS GUEZENMUSEUM!...
IN MIJN NIEUWE ALBUM
"RIK RINGERS CONTRA SHERLOCK"
(LOMBARD LITG.)



wordt vervolgd

WIE TROK AAN DE TOUWTJES VAN DE MARIONETTEN?



Maar was het wel een marionet? Rik had beter moeten weten. Hij die doorgaans argwanend is...

Wie heeft dan zijn stem geleend aan het sympathieke Waaltje?

Welk verband is er tussen Meester Brunet en Toone?

Bewijzen de bewijzen uiteindelijk toch niets?

Is Lucia schuldig of onschuldig?

HET LIJKT EROP DAT DE KNOOP MOEILIJK DOOR TE HAKKEN ZAL ZIJN!

Verwacht voor volgende week maar ongelooflijke spanningen...

Indien je ondertussen eens één of ander spektakel van het Theater Toone ging bijwonen?

Zijn marionetten zijn in Brussel wat de Harlekijn in Haarlem is en ze zijn even wereldberoemd als die van Salzburg. Denk er eens aan wanneer je een bezoek brengt aan de hoofdstad van Europa...



ISSN 0023 - 5024

Het weekblad Kuifje moet verkocht worden tegen de verplichte prijs. Het mag niet in een leesmap, noch in huur gegeven worden, behalve wanneer de uitgever zijn toestemming heeft verleend. Tekeningen en manuscripten — niet door ons gevraagd — worden niet teruggezonden.



DE LOMBARD UITGAVEN

P.-H. Spaaklaan 1-11, 1070 Brussel — Prk. 000-0190916-20
Uitgever: Lucien LOTTEFIER, Theodore Rooseveltstraat 46
1040 Brussel

Redactie: J.-L. VERNAL, Martine VIENTE

Fotogravure: DE SCHUTTER N.V.

Offsetdruk: DE BIEVRE, p.v.b.a. - Brasschaat

Advertenties voor België: Tel.: 02/522.56.00

ABONNEMENT

GELDT NIET VOOR NEDERLAND

	BELGIË	BUITENLAND	
		+ verzending	TOTAAL
3 maanden	475 BF	390 BF	865 BF
6 maanden	885 BF	750 BF	1.635 BF

KUIFJE-NEDERLAND

Lombard Uitgaven Nederland B.V.
Postbus 341, 2100 AH Heemstede
Telefoon 023 - 290190 / 290192 / 280712

ABONNEMENTSOPGAVE/KLACHTEN

P.V.O.-abonnements service
Postbus 77, 5126 ZH Gilze
Telefoon 01615-2940 toestel 411

Abonnementsprijs: 3 maanden: 32,50 fl.
6 maanden: 65 fl.

Adreswijziging: 4 weken van te voren schriftelijke opgave via wikkelt rond KUIFJE

Annuleringsen: opzegging 4 weken vóór het einde van de abonnementstermijn schriftelijk opgeven

ADVERTENTIES

Special Media b.v.
Postbus 3300, 1001 CA Amsterdam Telefoon: 020-222 366

VOLGENDE WEEK

Vind je

WILLIAM HAZEART

terug in

« HET BIG BAGNO »

een vervolgverhaal
getekend Ernst

+

MOSQUITO

in

« De Ruimtebar »

een extra lang science-fiction verhaal
van Th. Cayman en Bom

+

« BESTEMMING SCHILDPAD »

een avontuur bedacht
door D. Mérezette en G. Dewamme





Je kijkt je ogen uit bij Captain Power.

ZATERDAGMORGEN 7 UUR PRECIES. Niks langzaam wakker worden. Gelijk Aktie, Avontuur, Cartoons en Muziek. Vier uur lang. Opeens zit je in het jaar 2147. Vecht je met Captain Power en zijn Soldiers of the Future tegen Lord Dread de Verschrikkelijke. Elke zaterdagmorgen **VAN 7.00 UUR TOT 11.00 UUR** is het **SUPERTIME** op Super Channel.

